

# HET VERHAAL VAN NOOR en het CORONAVIRUS



MONIQUE KERPEN

met tekeningen van  
Mieke Linssen

“Noor! Noortje!?” Mama roept: “Noor, kom eens kijken; we gaan oefenen met handen wassen.”  
Handen wassen, denkt Noor? Dat kan ze toch al lang?

“Ja dat klopt ook wel”, zegt mama. “Maar we moeten er de komende tijd nóg beter op letten. Steeds handen wassen na het toilet en vóór het eten. Maar ook als je je neus hebt moeten snuiten of als je buiten hebt gespeeld.”

“Waarom is dat dan?”, wil Noor weten.



"Dat heeft te maken met een virus; **het heet Coronavirus.**  
Een virus is zo klein dat je het niet kunt zien maar het kan je wel ziek maken.  
Dan kun je koorts krijgen en moet je veel hoesten of doet je keel zeer.



Vooral oudere mensen, zoals opa en oma, kunnen er ziek van worden. Sommige mensen moeten zelfs naar het ziekenhuis.”

Daar schrikt Noor wel van. Ze ziet ook dat mama een beetje ongerust kijkt. “Ik wil niet dat opa en oma ziek worden hoor”, zegt Noor. “Wat moeten we nu doen?”





“Nou, goed handen wassen. Als het virus op je hand zit, kan het ook bij iemand anders komen. Wanneer je elkaar een hand geeft bijvoorbeeld. Door heel goed je handen te wassen met zeep, spoelt het virus weg”, zegt mama.

“Maar we gaan ook een tijdje niet bij opa en oma op bezoek. Het coronavirus is zo klein dat het stiekem mee kan gaan, en dat willen we niet. Daarom kun je nu ook niet naar de kinderopvang en gaat Noah niet naar school. Daar kan het virus te gemakkelijk van het ene kindje naar het andere.

Papa en mama werken thuis, want op het werk zijn ook te veel mensen bij elkaar.

Zelfs hier thuis krijgen we even bijna geen bezoek, zodat we niet met teveel mensen samen zijn. Dan springt Corona ook niet van de een naar de ander.

Dat is wel gek allemaal hè, vind je niet Noor? Maar zo helpen we allemaal mee. Om te zorgen dat het virus niet nóg meer mensen ziek kan maken.



Iedereen in Nederland helpt mee. Daarom moeten sommige papa's en mama's nu ook extra veel werken, bijvoorbeeld in het ziekenhuis."

Dat vindt Noor zeker gek allemaal en helemaal niet fijn. Ze heeft op televisie al filmpjes over mensen in ziekenhuizen gezien. Dat vond ze best wel spannend. Noor is er stil van. Mama ziet dat Noor nadenkt.

"We willen allemaal dat het coronavirus gauw weggaat, Noor. Iedereen doet z'n best; we hebben hele knappe dokters en verpleegsters, de politie helpt mee, de juffen en meesters, de burgemeesters en ministers.

En wij helpen door niet bij elkaar op bezoek te gaan. Dat is zeker niet leuk; dat vind ik ook."







Dan bedenkt Noor opeens nog iets anders:

“Mama, kan het virus dan ook bij Jules komen als we samen spelen?”

Jules is Noortjes buurjongen en ze spelen héél vaak samen.

“Tja, zegt mama, dat ligt er een beetje aan. Zolang jullie allebei niet verkouden zijn of koorts hebben, kan samen spelen wel. Als je maar niet te dicht bij elkaar komt. Dus even geen spelletjes waarbij je elkaar aanraakt en even niet knuffelen.”



“Gelukkig zijn wij hier thuis gezellig samen; papa, mama, Noah en jij.  
Zullen we eens bedenken wat we wél nog kunnen doen, nu we veel binnen moeten blijven?  
Dat vindt Noor een goed idee. “We kunnen bijvoorbeeld samen spelletjes doen”, zegt mama.

“En we kunnen de verfspullen pakken”, bedenkt Noah. “Ja, jippie, verven!”, roept Noor.  
“Zullen we samen schilderen voor opa en oma? Dan krijgen ze toch iets leuks van ons,  
ook als wij niet op bezoek kunnen komen.





En daarna ga ik een brandweerauto tekenen voor Jules. Want Jules wordt later brandweerman! Dan kan hij de vlammen blussen als er een grote brand is...  
... en misschien ook wel het virus wegsputen”, hoopt Noor.

“Maar hoe kan ik die tekeningen aan Jules en opa en oma geven, als ze af zijn?!”, bedenkt Noor dan verschrikt. “Daar vinden we wel een oplossing voor”, zegt mama.

"We doen de tekening van Jules bij zijn voordeur in de bus en die voor opa en oma in een mooie enveloppe. Die gaat dan met een postzegel in de brievenbus, is dat geen goed idee?!"

Dat vindt Noor superleuk; de postbode brengt haar tekening naar opa en oma! Cool!

"Ik bel opa en oma al om te zeggen dat er een verrassing komt!"

"Goed idee Noor, dat zullen ze zeker fijn vinden!"



# WIL JIJ OOK HELPEN? DOE DAN ALS NOORTJE



Hoest in de  
binnenkant van je arm.



Was vaak  
je handen.



Raak andere  
kinderen niet aan  
en houd afstand.

# HOE KUN JE NU SAMEN SPELEN?

Speel niet met groepjes  
en doe geen spelletjes waarbij je  
tegen elkaar aankomt.



Woon jij thuis met een broer of zus?  
Dan kun je gewoon samen spelen.

Met vriendjes/ vriendinnetjes  
kun je ook goed spelletjes doen via  
telefoon of computer.



# Help jij ook mee?

Zo zorgen we dat het Coronavirus snel weggaat.  
Dan kunnen we weer fijn samen spelen en kan oma  
ons weer gezellig voorlezen!

